



Bataviawerf

Tussen hemel en horizon
Verankering van onze geschiedenis
Het VOC-schip de Batavia
Met de geur van teer en touw
En dappere mensen aan boord

Bij de stille haven
Trotse hoge vlaggen
In het ruim de geur van kruiden
Stemmen van dappere mannen

Je kunt nog de echo horen
De kapitein wil varen
Alle hens aan dek.. alle hens aan dek
Mannen die zee en wind
Stormen en duisternis trotseren

Bataviawerf, onze Batavia
om de geschiedenis te omhelzen

gedicht: © esam alwasete
foto: © bert souman